

R.K. Parochie heeft eigen kleuterschool

Lang gekoesterde wens ging in vervulling

Hoe koud en winters de middag van Zondag 4 Januari 1953 ook mocht zijn, warm klopten de harten van hen, die op deze voor de R.K. parochie O. L. Vrouw v. d. Berg Carmel zo belangrijke dag, de opening en inwijding van de kleuterschool in een der lokalen van het nieuwe parochiehuis, bijwoonden.

Het prachtige, ruime gebouw, dat een geweldige aanwinst betekent voor het parochiële verenigings-, jeugdwerk, enz., is nog wel niet geheel gereed, maar de behoefte aan een kleuterschool is momenteel zo groot, dat er reeds een les- en een speellokaal in orde werden gemaakt, waarin het onderwijs aan de jonge kinderen kan beginnen.

Het is een grote en gewichtige dag, die met gulden letters in de annalen van ons parochie-leven mag worden geschreven", aldus Pastoor A. Bongers, in zijn openingswoord tot de talrijke ouders en belangstellenden. „De dag, waarop wij onze eigen kleuterschool mogen inwijden, is in de eerste plaats belangrijk voor de parochie zelf, want haar groei vangt immers aan bij het kind. De kleuterschool is voor het verdere leven van groot belang, want deze is niet meer zoals vroeger een „bewaarplaats", maar het verantwoorde onderwijs is gericht op de vorming van het eerste begin af.

Het is ook een grote dag voor de kinderen", zo vervolgde de Pastoor, „zij gaan hun eerste stappen zetten op de weg van de wetenschap. Voor de ouders is het een genoegdoening hun kinderen veilig en onder goede leiding op school te weten. Maar niet minder is het een grote dag voor Uw Pastoor, die met dit parochiehuis een groot stuk levenswerk tot stand ziet komen. Veel is er na de oorlog reeds verbeterd en vernieuwd, maar dit is toch wel het mooiste, dat we bereikten en vooral de kleuterschool heeft mij altijd zeer na aan het hart gelegen".

Het verheugde Pastoor Bongers, dat deze opening plaats kon vinden op de dag van het Feest van de Zoete Naam van Jezus, de grote kindervriend, die zeide „Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen".

Spr. bad Gods zegen over het te beginnen werk af, want, zo zeide de Pastoor, „God is het toch, die de wasdom moet geven en de arbeid vruchtbaar moet maken. Moge deze arbeid dan uitgroeien tot geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie".

Een dringend beroep deed de Pastoor nog op de ouders, om hetgeen hier met inspanning van alle krachten en veel

financiële zorgen tot stand is gebracht, te waarderen, door blijvende belangstelling en voortdurend medeleven te tonen. Vooral het financiële gedeelte baart nog vele zorgen. De schoolgelden zullen in overleg met de ouders vastgesteld worden, op dezelfde wijze als dit geschiedt op de openbare en bijzondere scholen. Spr. bracht dank aan allen, die reeds medewerkten aan het bereiken van dit mooie doel en was ervan overtuigd, dat men graag zou blijven steunen om het werk in stand te houden, tot eigen vreugde, tot nut van de kinderen en tot zegen van de parochie.

Na de kerkelijke inwijding hield de onderwijzeres, mejuffrouw De Hoog, een keurig toespraakje, waarin zij dank bracht aan Pastoor Bongers en enkele mededelingen deed over de aanvang van de school op Woensdag i.v.s. Zij verzocht de moeders dringend om de kinderen af te geven en zich dan direct te verwijderen, teneinde zoveel mogelijk strubbelingen te voorkomen. Later zal er nog wel eens gelegenheid komen de jeugd aan het werk te zien.

Namens de ouders sprak de heer L. Pagano Mirani een woord van dank, dat velen uit het hart gegrepen was. Spr. roemde de Pastoor om zijn enorme werkkraft, waarmee hij zich op het bereiken van zijn doel had toegelegd. De wijze, waarop hij zijn schouders onder het parochiewerk zette, was zonder weerga. De heer Pagano herinnerde aan de nieuwe klokken, de stoelen in de kerk, de banken, de kussens en de andere verbeteringen, alsmede aan de financiële moeilijkheden, die de Pastoor het hoofd moest bieden. Op zijn voorspraak kwam er een geldelijke bijdrage van de Carmelorde, een bewijs welk een groot vertrouwen men in de Pastoor stelt. „Wij parochianen", aldus spr., „zullen U altijd zeer erkentelijk blijven en beseffen welk een verantwoording U op de schouders heeft genomen en hoeveel zorgen U heeft gedragen om Uw doel te bereiken. Wij zullen U nu en in de toekomst trouw blijven en medewerken waar en wanneer wij maar kunnen".

Wij twifelen niet, of de R.K. jeugd zal zich in het gezellige en naar de eisen des tijds ingerichte schoollokaal, met de ruime speelzaal, bij mej. De Hoog spoedig thuis gevoelen.

Op het parochiehuis als zodanig komen wij i.z.t. nader terug, wanneer dit als geheel officieel geopend zal worden. Dit wacht echter nog op de afwerking, als aanleg van verwarming, aankleding, enz. enz., waarmee nog enige tijd gemoed zal zijn.