

# NIEUWE R.K. SCHOOL TE AALSMEER.

Wijding der nieuwe St. Jozef-school, aan den Stommcerweg achter de nieuwe R.K. kerk.

Nauwelijks is er een tweetal jaren voorbijgegaan, dat de eerste spade in den grond werd gestoken voor den bouw der monumentale R.K. kerk aan den Stommcerweg, aan welker verwezenlijking Pastoor Heggelman meer dan 10 jaren al zijn gaven en krachten heeft gegeven, of het tijdstip was daar, waarop de nieuwe school ingewijd mocht worden. Een blijde dag voor onze katholieke plaatsgenooten. Een eigen school thans in de kom der gemeente.

Achter de pas voltooide kerk, op een rustige plaats, langs het kerkgebouw te bereiken, verrees de nieuwe school, dank zij den volhardenden arbeid van pastoor Heggelman met de heeren Brink en De Hoog, leden van het schoolbestuur.

## De wijding.

Woensdag was het de dag, waarop de inwijding van het gebouw zou plaats hebben.

De plechtigheid ving des morgens te 8 uur aan met een H. Mis, opgedragen door den Pater Prior van het klooster met assistentie van Pater Bouman, als diaken en Pater Boumans als sub-diaken.

In de kerk bemerkten wij, behalve het onderwijzend personeel en vele ouders, eenige leden der plaatselijke schoolcommissie.

Na afloop van de H. Mis begaven zich degenen, die tot de processie behoorden, met de schooljeugd onder leiding van het onderwijzend personeel en de officieel genoodigden, w.o. we thans o.m. ook burgemeester, wethouders, gemeente-secretaris, 2e secretaris en directeur van Gemeentewerken opmerkten, naar het schoolgebouw, alwaar op het plein de ceremonieën werden vervolgd. Na besprenkeling van den buitenmuur met het gewijde water, betrad men het gebouw, waarvan de verschillende lokalen eveneens de wijding ondergingen. Met het bevestigen der heilige kruisbeelden was deze religieuze plechtigheid ten einde.

In het Latijn — in welke taal de geheele inzegening gesproken was — eindigde pastoor Heggelman met deze zegenbede:

De zegen van den almachtigen God, den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, dale op dit huis, op alle bewoners, leermeesters en leerlingen en over ons allen, en blijve immer.

In de hal hield Z.Eerw. hierop een toespraak tot de aanwezigen, waarin door spr. gewezen werd op het dankoffer, dat zoo juist aan God opgedragen was voor alle weldaden, die men de laatste jaren in zoo rijke mate had mogen ervaren. De plechtige inzegening is begonnen met de aanroeping van den H. Geest, opdat diens zevenvoudige genade op dit gebouw en wat daarin geleerd wordt tot heil van maatschappij en kerk moge rusten.

De ceremonieën hebben eenigen tijd in beslag genomen, maar hoe zou het ook anders kunnen, waar het toch gaat om de kinderkens, die Jezus reeds tot zich noodde. En als Jezus zooveel van de kinderen hield, dat hij den omstanders vroeg hen toch vooral niet te beletten tot Hem te komen, daar moet de kerk toch ook wel veel voor de kinderkens over hebben.

In dit gebouw zullen zij van alles leeren wat tot hun vorming als goede leden der maatschappij kan dienstig zijn, maar zij zullen bovenal onderwezen worden in de hoogste wetenschap van God en Zijn Zoon Jezus Christus. En als die wetenschap aan het onderwijs ten grondslag ligt, dan kan men ervan verzekerd zijn, dat de kinderen opgeleid worden tot trouwe leden der kerk en der maatschappij, die zullen helpen het gezag te handhaven, als dit tenminste niet indruischt tegen God en Zijn geboden.

Dan richtte Z.Eerw. woorden van dank aan het gemeentebestuur van Aalsmeer, door wiens medewerking het de katholieken mogelijk gemaakt is zoo'n monumentaal schoolgebouw te stichten.

Deze houding van het gemeentebestuur wijst op de goede samenwerking, die er in deze gemeente bestaat. In dit verband wees Z.Eerw. nog op het openen der nieuwe begraafplaats, die zoowel voor de katholieken als de andersdenkenden dient. En spr. gaf gaarne de verzekering, dat de katholieken ook hun volle steun

willen geven als hun medewerking gevraagd wordt voor iets, dat alleen voor anderen dan henzelf dienstig is.

Voorts bracht de pastoor dank aan alle anderen, die medegewerkt hadden aan de totstandkoming van deze school, den architect, de bouwkundigen en de bouwers en last not least, de leden van het schoolbestuur, de heeren Brink en de Hoog.

Ook de E. E. P. P., die tijdens deze inwijding de plechtige ceremoniën vervuld hebben, dankte Pastoor Heggelman voor deze medewerking.

Het eerste gedeelte der officieele wijding was hiermede beëindigd.

In een der lokalen van de school verzamelden zich alsnu de aanwezigen in een gezellig samenzijn.

Allereerst werd hier het woord gevoerd door Burgemeester Kastelein, die zeide, dat het gemeentebestuur volgaarne gheoor had gegeven, om bij de opening dezer nieuwe school tegenwoordig te zijn. Spr. wenschte het schoolbestuur van harte geluk met deze nieuwe inrichting, en hoopte, dat het onderwijs' rijke vruchten zou mogen afwerpen. Ook deed het spr. veel genoegen, dat de heer Olyhoek tot hoofd was benoemd, omdat deze behalve de hoofdacte nog drie andere bijacten heeft.

Spr. gaat dan na de geschiedenis vóór definitief het plan tot schoolbouw in kannen en kruken was, waarbij hij zich op het standpunt stelde, dat als in principe tot stichting van één school in Plan Zuid besloten was, er dan niet 1, doch drie scholen zouden moeten komen. Het verheugde den burgemeester, dat alle luxe was vermeden: in het geheele gebouw domineert de degelijkheid. Hoofd en personeel wenschte spr. met deze school geluk. Spr. heette allen hartelijk welkom in Aalsmeer. De burgemeester besloot met den wensch, dat deze school zich steeds zou mogen uitbreiden, zou groeien en bloeien en rijke vruchten zou mogen afwerpen voor jeugd en samenleving.

Pastoor Heggelman drukte de hoop uit, dat de schoolcommissie tevreden zou zijn over de school, haar inrichting, leermiddelen, enz.

De heer Th. Brink, secretaris dezer nieuwe school, herinnerde allereerst aan de voorgeschiedenis van de stichting. De heer De Hoog — mede een der initiatiefnemers — had wel eens getwijfeld of er voldoende medewerking was, doch spr. had hem gezegd: maak je maar niet ongerust; het komt wel voor elkaar! Met lof sprak spr. verder over architect, aannemer en bouwers; noot zijn zij gemist op het werk, terwijl er een goede harmonie heerschte.

De heer De Hoog gewaagde van het werk, dat te doen viel, voor de definitieve stichting der school een feit was. Zeker, allen dank aan de gemeente voor medewerking, doch het geld moest men zelf zien te krijgen. Er waren nog rijke kloosters genoeg, werd gezegd, doch de praktijk had wel anders geleerd, toen hij voor contacten uitging. Van dien vermeenden rijkdom der kloosters bleef niet veel over. Ten slotte slaagde men er dan in, het geld voor den bouw op betrekkelijk gunstige condities te krijgen bij „St. Petrus" te Utrecht. Bijzondere woorden van dank bracht de heer De Hoog aan den gemeente-secretaris, de heer Kaptein, voor zijn welwillende medewerking bij de voorbereidingen tot den bouw der school. Ook de heeren Wentzel, Groen, hoofdamttenaren, gemeenteraad en B. en W., allen dankte spr. voor hun medewerking.

Hierna voerde de Prior van het Carmelitenklooster het woord. Spr. zeide, dat de geheele Parochie zich verheugt op dezen dag, nu de stichting der school een feit is geworden. Eerst het klooster, dan de kerk en nu de school; nu kan de parochie groeien. De Prior hoopte en wenschte, dat de goede God de school, welke toegewijd is aan den Heiligen Jozef, zou willen zegenen tot het uitdragen van veel levensvrucht voor de kinderen, in reinheid en onschuld, met Jezus in hun harten.

De heer Jb. Alderden Dzn. sprak namens de schoolcommissie. Spr. zeide, een oogenblik gearzeld te hebben, om aan de uitnodiging, bij de opening tegenwoordig te zijn, gheoor te geven, omdat hij zich mensch voelde van geheel tegenovergestelde geestesfeer. Toch ver-

heugde hij zich nu, die schroom terzijde gezet te hebben; de gesproken woorden en de heilige handelingen in den kerkdienst moge hij dan niet geheel en al gevoeld hebben, toch heeft spr. daarvoor groot respect gehad en het heeft hem tot in zijn ziel ontroerd. Spr. roemde de school, waarin Gods hemellicht zoo heerlijk kan binnenkomen en wenschte de katholieken van harte geluk met de totstandkoming.

De heer Schaper, hoofd der Kath. school te Kudelstaart, verheugde zich, dat deze school tot stand was gekomen, ondanks het feit, dat 50 pct. der kinderen uit zijn school gerequireerd waren. Het deed hem genoegen, dat de verre reis voor veel kinderen nu geëindigd is. Den heer Th. Brink dankte hij voor de vele moeite en opoffering om de kinderen dagelijks gedurende tal van jaren naar Kudelstaart te brengen. Spr. hoopt, dat deze school zal mogen groeien en bloeien en er heel veel voldoening de vrucht van zal zijn.

De heer Grimberg, hoofd der school te Bovenkerk, vertelde, dat 27 leerlingen zijner school naar hier overgaan. Hij hoopte, dat de heer Olyhoek nog vele jaren als hoofd dezer nieuwe school mag werkzaam zijn en dat er een hartelijke samenwerking zal ontstaan tusschen de onderwijskrachten in deze omgeving.

De burgemeester bracht o.m. nog woorden van lof aan het schoolbestuur, doordat zij haar schoolbehoeften in de gemeente en zelfs bij een protestantsche firma „Aalsmeer's Boekhuis" had willen inkoop.

Aan het eind dezer bijeenkomst dankte pastoor Heggelman allen voor de betoonde belangstelling en voor de sympathieke en van waardeering getuigende woorden, waarbij de gewijde spr. den wensch uitte, dat deze nieuwe school zou groeien en bloeien en een steraad zijn voor de samenleving.

De samenkomst was hiermede beëindigd. Van de gelegenheid om de school te bezichtigen, werd hierop een graag gebruik gemaakt door de aanwezigen.

Met genoegen zullen de talrijke ouders geconstateerd hebben, in welk een frissche, ruime en lichte school hun kinderen het onderwijs zullen volgen. De warme en zachte kleuren, waarmede de plafonds, de kozijnen, deuren e.d. geverfd zijn, verhoogden de gezelligheid van het interieur ten zeerste.

De lokalen maken een buitengewoon prettigen indruk. De groote ramen aan de Z.-W.-zijde dragen zorg, dat nagenoeg den geheelen dag de zon kan binnenkomen. Architect Starmans heeft eer van zijn werk. Met geringe middelen heeft hij het klaar gespeeld Aalsmeer's katholieken een school te geven, waarop zij trotsch mogen zijn. Het geheel is uitstekend verzorgd en economisch van inrichting. Overbodige luxe is overal vermeden.

Voor de school, welke 4 lokalen achter elkaar gebouwd zijn, is een behoorlijk betegeld plein, terwijl aan den N.-O.-kant een overdekte ruimte is aangebracht, waar men bijv. fietsenbewaarplaatsen kan onderbrengen.

De school is rustig gelegen op een terrein achter de nieuwe kerk. Wij feliciteeren onze katholieke plaatsgenooten met dezen voor hen zoo belangrijken dag, waarop hun school geopend werd.

Het geld kost moeite te vergaren,  
Het geld kost moeite te bewaren;  
Maar die 't vergaard heeft en bewaard,  
Moet zonder geld gaan onder de aarde. (3)

## INGEZONDEN MEDEDELING.

40 ct. per regel.

## AMSTEL'S OCHTENDV

direct van de fabriek het goedkoopst AM OCHTENDVOER met levertraan en gist beste kwaliteit voor Uw hennen verzekerd winterleg, 50 K.G. f 6.—, franco huis.

DUIVENBOONEN .....  
DUIVENVOER .....  
GEMENGD KIPPENVOER .....  
BIGGENMEEL .....

PLUIMVEVOEDERFABRIEK „AM  
AMSTELVEENSCHEWEG 769 - TELEF  
AMSTERDAM