

St. Jozefschool aan de Stommeerweg in 't goud

Veel mensen kunnen het zich nog herinneren, dat in 1933 de R.K.St.Jozefschool werd gesticht. Dat was in een der moeilijkste crisisjaren voor de jongste wereldoorlog. En inderdaad nu al weer een halve eeuw geleden. Verschillende leerlingen van toen (ze hikken nu dus tegen d'r AOW-status aan) kunnen daar met vreugde op terugzien en smeuiige verhalen over ophangen.



Van kroontjespen tot vulpen

In een speciaal daartoe samengestelde uitgave wordt stilgestaan bij dit halve eeuwfeest. Het hoofd der school de heer S. Holling, die in 1966 voor de eerste maal binnenstapte, constateert dat er wel enorm veel veranderd is bij het onderwijs. Dit bepaald niet enkel vanwege het feit dat men vroeger met een kroontjespen schreef en later met vulpen of ballpoints. Wat er ook veranderd moge zijn, de kinderen bleven komen en het onderwijs - zij het in steeds veranderende vorm - bleef. 'Kinderen blijven echt kinderen, of de school nou Abraham ziet ja of nee'. Zo wordt gesteld. Overigens vindt de heer Holling de school vijftig jaar jong. Daarmede is wellicht duidelijk weergegeven dat het niet uitmaakt of de school in jaren oud of jong is. Immers het gaat om het onderwijs, om het belang en de toekomst van de kinderen. Wat dit betreft mogen de ouders gerust zijn. Aan de jubilerende St.Jozefschool wordt steeds weer getracht dat onderwijs te geven, dat past aan en toegespitst is op de huidige maatschappij-ontwikkeling.

Het zal duidelijk zijn dat met de groei en ontwikkeling van de R.K. Parochiegemeente, steeds meer de behoefte werd gevoeld aan een eigen school. Wilde men de kinderen R.K. onderwijs geven, was men vóór 1933 aangewezen op de school in Kudelstaart of Hoofddorp; eventueel

of Bovenkerk of kiezen voor een school van andere richting.

Leidende figuren in de kerk gingen op huisbezoek om te onderzoeken of en in hoeverre er behoefte was aan een eigen vrije school. Inderdaad verzamelde men voldoende handtekeningen en toezeggingen om te zijner tijd dan de kinderen naar een te stichten school voor R.K. onderwijs te sturen. Al spoedig kwam de gedachte op om het nieuwe schoolgebouw te stichten achter de kerk aan de Stommeerweg, op het land dat toebehoorde aan de Carmelorde. Na wat tegenstribbelen - zo lezen we in het jubileumblad - verklaarde de Carmelorde zich bereid aan de stichting der school volle medewerking te verlenen. Deze medewerking betrof zowel de beschikbaarstelling van de grond als de bij de gemeente te storten waarborgsom.

Geldproblemen, ook toen

Hoewel de jaren dertig niet te vergelijken zijn met de jaren van nu, zijn er wel gelijksoortige problemen te signaleren. Zo bleek b.v. de gemeente wel bereid om mee te werken aan de bouw van een school. De gemeente kon echter geen geld op tafel leggen en kon zelfs geen geld voor deze zaak lenen. De oprichters moesten toen zelf maar zien hoe ze aan de benodigde f50.000,- kwamen. Na heel wat vergeefse pogingen gelukte het om uiteindelijk bij de verzekeringsmaatschappij St. Pe-

trus in De Bilt de benodigde lening af te sluiten tegen 6%. Een wel zeer redelijk percentage vergeleken bij wat nu vaak betaald moet worden.

De gemeente moest echter garant staan voor een tijdige betaling van aflossing en rente en de Carmelkerk moest als onderpand worden gegeven. Aan architect Starman te Utrecht werd gevraagd een ontwerp voor een drie-klassige school te maken. Deze maakte een ontwerp voor vier klassen, waarvan er één als overblijflokaal kon worden gebruikt. Als laagste inschrijver kwam uit de bus de heer Kragtwijk uit Bovenkerk. Na goedkeuring door de gemeente kon in het najaar van 1932 met de bouw van de school worden begonnen. Op 5 april 1933 kon het fraaie schoolgebouw worden ingezegend door pastoor Heggelman. Als hoofd werd benoemd de heer C.Olijhoek en als onderwijskrachten

meij. Joh.v.d.Bosch en de heer C. Leus.

De bezettingsjaren gingen aan de school niet zo zonder meer voorbij. In de eerste tijd werd het schoolgebouw bezet door Nederlandse militairen en later kwamen onderdelen van het Duitse leger het schoolgebouw in bezit nemen. Voor de klassen moest elders onderdak worden gezocht, hetgeen uiteraard niet zo prettig was, terwijl de eigen school de nodige averij opliep. De op 4 juni gehouden reünie voor oud-leerlingen trok veel belangstelling. Zo'n 600 personen uit Aalsmeer en omgeving, maar ook van ver weg, waren van de partij en hebben gezorgd voor een feestelijke bijeenkomst, waarin uiteraard tal van belevenissen uit het verleden werden opgehaald. In de laatste week van juni zal een feestprogramma voor de schoolkinderen van nu worden gebracht.