

Verslag Doe-groep

8 april 2026

We werden om 9 uur ontvangen door Mariska van Bemmelen in 't Kloosterhof. Nadat de kinderen zich netjes voorgesteld hadden werden we meegenomen naar de eetzaal. Daar stond al een hele lange tafel klaar voor de knutselochtend. Mariska liet de kinderen zien wat er vandaag geknutseld ging worden: een bollenveld gemaakt van propjes crêpepapier. Mariska legde de kinderen uit dat als je oud bent je handen en je vingers het vaak minder goed doen. Daardoor gaat knutselen minder makkelijk en moeten er dingen voorbereid worden. Werk aan de winkel dus! De kinderen gingen aan de slag met het maken van propjes crêpepapier in verschillende kleuren. We zaten met elkaar aan tafel en tijdens het werk werd er gezellig gekletst over van alles. Voor we het wisten was het al tijd om de bewoners op te gaan halen voor de knutselactiviteit.

De kinderen gingen met Mariska naar boven om de bewoners naar beneden te begeleiden. Daarna mochten ze de dames een kopje koffie of thee serveren. En toen was het tijd om de bollenvelden te gaan maken. De kinderen zaten tussen de dames zodat ze konden helpen waar nodig. Ze hadden het erg druk want eerst moesten alle bovenste laagjes van de dubbelzijdig tape eraf gepeuterd worden. Daarna gingen de dames aan de slag met de propjes en zorgden de kinderen ervoor dat dit allemaal goed verliep. De bewoners genoten zichtbaar van de hulp en de gezelligheid van de kinderen!

Toen het weer tijd was om naar school te gaan werden de kinderen hartelijk bedankt en kregen als beloning een lekker zakje paaseitjes. Aangezien het heerlijk weer was besloten we om het evaluatiegesprek buiten bij het Kloosterhof te voeren met als voordeel dat er ook alvast een eitje geproefd kon worden! Op de vraag 'Wat hebben jullie geleerd' kwamen mooie dingen naar voren: Het is fijn om oudere mensen te kunnen helpen. En: Het is heel leuk om met oudere mensen te praten want daar genieten ze van. En dat hebben ze zeker gedaan!

[Fotoalbum](#)